



Nummer 12
Maart 2020

Geloof in Taal

GELIEFD

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk door de kracht van de liefde!

Sela

Het zijn bijzondere omstandigheden, waarin deze nieuwsbrief verschijnt. Niet eerder moesten we zolang gedwongen de deuren sluiten. En juist deze maand wilden we vieren dat we vijf jaar actief zijn. Tegelijk zijn we via andere wegen met elkaar verbonden. Daar willen we op **31 maart van 20.00—20.30 uur** bijzonder uiting aangeven door God samen te danken voor Zijn zegen en liefde. Mail of app mij je persoonlijke gebedspunten. Bid en dank je mee?

Elly



Gebedsmoment 31 maart 2020

Ga naar www.ZOOM.US

Klik bovenaan: join a meeting

Typ: 253 556 2586 en join

Financiën

Zoals verwacht hebben we in 2019 per saldo €2.127 meer uitgegeven dan ontvangen. Dit betekent wel dat we minder spaargeld hebben, eind 2019 is dit € 6.506 .

De inkomsten waren in lijn met onze begroting. De uitgaven waren lager, er is minder geld uitgegeven aan de medewerkersbijeenkomst en het opstarten van nieuwe activiteiten. Wel hebben we besloten om een filmpje te laten maken om onze activiteiten onder de aandacht van de diverse kerken en andere organisaties te presenteren.

De begroting voor 2020 gaat uit van meer inkomsten, we verwachten dat dit uit bijdragen voor pionieren komt naast de normale inkomsten. We verwachten in 2020 wel een tekort, maar er is voldoende spaargeld om dit op te vangen. Het bestuur heeft het verslag van 2019 en de begroting van 2020 vastgesteld. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en die akkoord bevonden.

VISIE

We geloven dat **Taal** mensen aan elkaar verbindt, het je helpt om je thuis te voelen, om deel te worden van de Nederlandse samenleving en een belangrijk middel is om de liefde van God te delen met de ander.

KERNWAARDEN

- Gezien
- Geliefd
- Geloofd
- Gastvrij

PIONIEREN

In de afgelopen tijd hebben we geprobeerd om jullie allemaal bij te praten over het pionierstraject dat we hopen in te gaan. In de 2 speciale brieven die we als bestuur hebben gestuurd hebben we e.e.a. proberen duidelijk uit te leggen. Inmiddels komen we ook eens in de maand op een apart moment samen om te bidden. Voor onze gasten, voor noden van gasten en medewerkers, maar ook voor de stappen op pioniersgebied. Denk bijvoorbeeld aan welke dromen je hebt voor Geloof in Taal en hoe je deze concreet kunt maken. Je bent van harte uitgenodigd mee te bidden!

Hoe ziet dat er uit:

31 maart - een moment met elkaar voor gebed

Nntb—Jubileumfeest en ondertekenen intentieverklaring

Voor december – schrijven van een pioniersplan en samenstellen van het pioniersteam (max. 7 personen).

Als dit plan wordt goedgekeurd gaat het officiële pionierstraject van start. Met een feestelijk moment in één van de kerken wordt de samenwerkingsverklaring getekend en worden we 3 jaar lang begeleid in de stappen die we zullen gaan verkennen en nemen.

Stichting Geloof in Taal
Ruusbroecstraat 205
8022 EE Zwolle

Www.geloofintaal.nl
Facebook: geloofintaal



INTERCULTUREEL PASTORAAT

Eszter en Ily zijn in het najaar naar een dag van ICP geweest over intercultureel pastoraat. Wat ze daar hoorden en leerden past goed bij Bijbelse Taal. Tegelijk zijn er praktische tips die we ook makkelijk voor andere momenten van ontmoeting kunnen inzetten. Daarom hier een paar van de tips die Eszter met ons delen wil:

- Wees een luisterend oor – wil je niet altijd alles beter weten en allerlei raad geven.
- Neem de ander serieus! Lach nooit over de pijn en moeite van iemand, ook niet wanneer je bepaalde situaties grappig vindt.
- Stel je kwetsbaar op!
- Afstand nemen van iemand – die jou vertrouwd – omdat je machteloos bent... Doe het niet! Dan voelt zo iemand zich nog meer afgewezen en krijgt nieuwe trauma's hierdoor.
- Zijn probleem jouw probleem wordt... Hoe ga je om met de problemen? Bid daarvoor, doe wat je kan en laat de rest aan God over! Als iemand boos of negatief is, moet je het niet ompraten. Geen positieve dingen tegenover benoemen want dan voelt ze/hij niet serieus genomen maar afgewezen. Boosheid of negatief denken/spreken is altijd het gevolg van een trauma of iets wat de persoon meegemaakt heeft.

Nieuwe voorzitter gezocht

Dit jaar ben ik, Elly, als voorzitter aftredend. Daarom zoeken we per direct een nieuwe voorzitter. Zoek je met ons mee?

Het bestuur van Geloof in Taal is op zoek naar een bewogen bestuurder, die het werk van onze Stichting consolideert, uitbreidt en aanstuurt, samen met de andere bestuursleden. Het is fijn als je affiniteit hebt met ons werk en 6 uur per maand beschikbaar hebt. Je bent belijdend lid van één van de kerken in Zwolle.

De voorzitter is oa. verantwoordelijk voor:

- Heeft de algemene leiding van de stichting;
- Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe;
- Overlegt met officiële instanties;
- Geeft leiding aan het bestuur;



Voor een compleet profiel mail je ons secretaresse Manja Kersing: m.kersing@kpnplanet.nl

Geloof in Taal in tijd van Corona, we blijven beschikbaar!



Ivm het Corona Virus kunnen onze activiteiten jammer genoeg voorlopig niet doorgaan.

Wanneer je behoefte hebt aan een luisterend oor of wij voor jou of je familie kunnen bidden

dan mag je ons altijd bellen of een email sturen dan nemen we contact met je op.



Geloofintaal@gmail.com

0612677464

niet  alleen

Hulp nodig of hulp geven?
Ga naar nietalleen.nl of bel 0800-1322

#Nietalleen