



Nummer 1
Mei 2022

Geloof in Taal

*Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing
Galaten 5: 22, 23*

Kennismaking met de nieuwe voorzitter van Geloof in Taal

Sinds eind 2021 ben ik de nieuwe voorzitter van Geloof in taal.

Gelovig ben ik en taal is voor mij belangrijk in het samenleven met mensen. De combinatie van beide is een mooie, waar taal uitdrukking geeft aan geloof. Geloof in Jezus Christus, de opgestane Heer.

Taal: als je in een ander land gaat wonen is het belangrijk de taal, die daar gesproken wordt, te leren. Dat kan in school, op straat en bij taalcoaches. Op een gegeven moment ga je denken in de andere taal, ja zelfs je dromen zijn in de andere taal. Hoe bijzonder is dat!

Zelf heb ik bij het Leger des Heils jarenlang gewerkt, de noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers opgezet en verder mensenhandel en uitbuiting onder de aandacht brengen. Kwetsbare mensen: soms hulp nodig, soms alleen onderdak. Dan is het goed om mensenkennis te hebben en kennis van de stad.

Daarnaast ben ik lid van de Participatieraad Zwolle, adviesraad voor B en W. En elke woensdag, nu al bijna 30 jaar, wordt er gekookt voor kwetsbare mensen. Op deze manier heb ik Zwolle goed leren kennen en ben van de stad gaan houden.

Als bestuur willen we graag de activiteiten van Geloof in taal ondersteunen, het team motiveren hun mooie werk te doen.

Mijn naam: Dikkie van Gijssel - van der Vegt, ruim 47 jaar getrouwd, samen: 4 kinderen, 3 schoonkinderen, 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind rijk.



KERNWAARDEN

- Gezien
- Geliefd
- Geloofd
- Gastvrij

VISIE

We geloven dat **Taal** mensen aan elkaar verbindt, het je helpt om je thuis te voelen, om deel te worden van de Nederlandse samenleving en een belangrijk middel is om de liefde van God te delen met de ander.

OPROEP NIEUWE VRIJWILLIGERS

Vind je het leuk om mee te gaan doen met ons of ken je iemand die het ook leuk vindt om mee te doen met Geloof in Taal? We zijn op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers! Heb je gevoel voor taal of ben je creatief, heb je de gave van gastvrijheid of schrijf je makkelijk verhalen, houd je juist van dingen regelen of sta je het liefst in de keuken iets lekker te bakken? Help ons mee! Er is ruimte voor nieuwe taalcoaches, gastvrouwen (heren mag ook ;-)), iemand die handig is in het bijhouden van de social media accounts, taartenbakkers en vrouwen die ondersteunen bij Taal&Naald. Kijk eens op onze website: www.geloofintaal.nl of kom eens langs om kennis te maken.

Aanmelden kan via: geloofintaal@gmail.com of bel/app: 0612677464



SNUFFELSTAGE INTERNATIONALISERING

Wij hebben de eer gehad om 3 dagen het werk van Taal en Taart te ervaren. Bij de eerste indruk merkten we al direct op dat er veel saamhorigheid en gezelligheid heerst in de groepen. Wij hebben veel indrukken opgedaan, en interessante gesprekken gehad met vrijwilligers en taalstudenten.

De vrijwilligers hebben passie voor hun taak, en doen dit vanuit hun hart waarbij het geloof ook een grote rol speelt.

De taalstudenten waren gemotiveerd en het was bijzonder om de toewijding te zien. Je kunt zien dat de studenten blij worden van de gesprekken die gevoerd worden en de tijd die hiervoor genomen wordt. Het was een leuke en leerzame ervaring en via deze weg, nogmaals bedankt dat dit kon!

Groeten van Eva van Dijk en Margo Ebbers (Pabo 3, VIAA)

Op de foto één van de dames met Samuel.



DE MAANDAG EN WOENSDAG TAALGROEP

Tijdens de corona periode gaven een aantal van de taalvrijwilligers digitaal les van uit huis. Vanaf half januari zijn we voorzichtig weer opgestart nadat veel restricties rond Covid werden opgeheven.

Het was hartverwarmend om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten en op een normale manier les te kunnen geven. Vanaf die tijd neemt het aantal deelnemers gestaag toe.

Gemiddeld komen er 12 deelnemers op maandag en op woensdag 8. Nu drie maanden later komen er nieuwe deelnemers die zich melden, ook vanuit de Oekraïne. Er is nog één taalvrijwilliger thuis aan het les geven. Het is mooi om te zien dat na de fysieke herstart iedereen met nieuwe moed het lesgeven en les krijgen weer oppakt.

TAAL EN NAALD

Ook deze groep is half januari weer gestart. En groeit zelfs een beetje uit haar jasje...Er komt een flink aantal deelnemers, daar kunnen we zeker nieuwe vrijwilligers gebruiken!

PIONIEREN

In maart 2020 tekenden we met de Opstandingskerk en de Christelijk Gereformeerde kerk Zwolle een intentieverklaring om pioniersstappen te zetten in het vormen van een interculturele christelijke gemeenschap.

De afgelopen twee jaren was dat een enorme uitdaging. Hoe vorm je een gemeenschap als je niet eens samen kunt komen. Met een aantal pioniers zijn we gegroeid in ons verlangen dit een plek te geven. Maar we merkten ook dat de voortgang van alle activiteiten van Geloof in Taal nu even prioriteit moet krijgen. De momenten van gebed, de verbindingen met oude en nieuwe betrokkenen, verdiepende ontmoetingen en het opnieuw bemensen van het kernteam.

Allemaal voorwaarden om weer te kunnen gaan bouwen. Maar dan zijn er ook nieuwe pioniers nodig. Na zeven jaar intensieve betrokkenheid bij Geloof in Taal, ga ik (Elly) vanaf september een jaar afstand nemen. Een sabbatsjaar (of eigenlijk jubeljaar, mijn 50e levensjaar).

Ondertussen begint het in het RuusbroeCentrum en de Fontein weer te bruisen. De opkomst is iedere week fors en we mogen nieuwe taalcoaches begroeten! Binnenkort hopen we een tweede Bijbelse Taal groep te starten op locatie. Eszter en Deogratias gaan voorlopig nog online verder. Gods werk gaat door, al maken we op het punt van pionieren een pas op de plaats.

Stichting Geloof in Taal
Ruusbroecstraat 205
8022 EE Zwolle

www.geloofintaal.nl
Facebook: [geloofintaal](https://www.facebook.com/geloofintaal)

NIEUWS UIT STADSHAGEN

Wat fijn dat we in augustus/september weer konden starten met Nederlandse Taal in de Fonteinkerk in Stadshagen.

In November zaten we in kleine groepjes of 1 op 1 en deden we een mondkapje op en dronken we thee en koffie in ons groepje.

Helaas moesten we eind november stoppen, omdat er een Lockdown was. We bezochten de Gasten wel aan huis en zo hielden we contact met elkaar. In December brachten we tasjes rond met wat lekkers er in, en de Nieuwe kalender voor 2022 in hun eigen Taal.

Er werden ook een drietal baby's geboren, dus we brachten de vrouwen een bezoekje.

In de maand februari kwamen we elke week weer bij elkaar. Twee stagiaires van de VIA kwamen langs en verrasten ons met een heerlijke chocoladetaart. En ze deden een spel met ons. Wat hadden we een plezier. We vierden ook het trouwfeest van Everdien en Eric en deden galgje met elkaar. De gasten een letter en zo werd er een woord gevormd.

Als team hadden we besloten om tijdens de Ramadan van 18.00 uur tot 19.00 uur bij elkaar te komen, zodat de moslimvrouwen wat eerder konden koken. Op dit moment komen er ook Oekraïense vrouwen bij ons, die bij gastgezinnen in Stadshagen wonen.

Tenslotte..... Het is altijd weer een verrassing voor ons wie en hoeveel vrouwen en mannen er op de dinsdagavond komen. We danken onze God dat hij altijd weer in alles voorziet!

VOOR IN DE AGENDA



**Geloof in Taal
Breng en deel-Lunch
RuusbroeCentrum**

**28 mei 2022
13.00 uur
(inloop 12.45 uur)**

Welkom



PIC-COLLAGE